

PEGIDA'nın doğum günü kutlamasını bir felakete çevirelim!

Dresden'in bir senedir serbest bölge haline gelmesine karşı çıkıyoruz!

Sağcı kişiliğiyle tanılan PEGIDA Dresden'de yaklaşık bir sene önce protesto yürüyüşlerine başlamıştı. Şu anda bu ırkçıların neredeyse her gün Sachsen'in çeşitli bölgelerinde toplandıkları görülmekte. Mültecilere, barındıkları yerler ve onları destekleyenlere karşı gerçekleştirilen saldırılar akıl almaz boyutlara ulaşmıştır. Bu sağcı hegemonyanın gün geçtikçe güçlenip yeni kitleleri peşinden sürüklediğini görüyoruz. Heidenau'da katliam niteliğindeki zorbalıklar bu gelişimin sembolü haline gelmiştir.

Gectiğimiz aylarda bölgedeki antifaşist müdahalelerin amacı en korkunç olanakları engellemekle birlikte mültecileri ve gerçekleştirdikleri protestoları desteklemek olmuştu. Ancak olumlu gelişmelerde yaşandı: Yüksek rakamlar oluşturan destekçiler komşuculuklarını gösterip yardımda bulunmak için devamlı derneklere üye oluyorlar. Hatta büyük bir kısmı mültecilerin avrupa'ya zorlu yolculuklarında yardımda bulunuyor. Dresden'de de binlerce insan „Hoşgeldiniz“ demek için yürüyüşlere katılıyor. Ancak bütün bu yardımlaşmalar devamlı sertleşen mülteci yasaları ve ırkçı terörün baskısı altında etkisiz kalıyor. On binlerin avrupa sınırlarında ölüme terk edildiklerini göz önünde bulundurursak bu iyi niyetli yardımların neredeyse gülünç bir duruma düştüklerini görüyoruz. PEGIDA 19 ekim tarihinde ilk doğum gününü kutlamaya hazırlanıyor. Bu bizim için ırkçıları tam kalplerinden vurmak adına ve Bachmann ile diğerlerini rahatsız olmadan bir metre bile yürütmek için bir neden oluşturur.

Almanya'nın yardımı yok!

Zorluklar içerisinde bu uzun yolu geride bırakan mülteciler almanya'da insanlık dışı şartlar altında tutsak ediliyorlar. Alman iç işleri bakanı ve çetesi almanya'da olmalarını istemedikleri mültecileri daha çabuk yurtdışı edebilmek için onlara özel kampların yaptırılmasını talep ediyorlar. Bu çirkin planlarını acilen durdurmamız gerekiyor! Endişeyle gözlemlediğimiz bir gelişme daha „yanlış“ ve „katkısız“ mülteci grubunun gittikçe büyümesi. Bu yükseliş Dublin sözleşmesi ve „güvenli (üçüncü) ülke“ kurallarının yürürlüğe girmesinin ardından sıkca tespit ediliyor. „İstenmeyenlerin“ avrupa'ya gelmelerini engellemek için sınırlarda büyümeye devam eden duvarlar örülmekte. Kalmaya hak kazanan ve gönderilmelerine neden bulunamayan „verimlileri“ alman devletinin devamlı kötüleştirmeyi planladığı insanlık dışı yaşam şartları bekliyor. Dolup taşan kamplar ve sığınma yerleri bunun en iyi ispatı.

Herkesin dilinden düşürmediği „uyum süreci“ aşırı sömürgecilikten başka bir şey değildir. Mültecilere asgari ücret yerine bir euro'luk işler uygun görülmesi bunun bir kanıtıdır. Ancak bu gerçekler örtülüp almanya'nın sözde yardım severliliği öne çıkarılıyor. Bu sayede almanya'nın avrupa'da elde etmek istediği liderlik statüsünü insanların gözlerini boyamaya çalışarak gerçekleştirilmek istenmesi söz konusudur. Bir yandan yardım severliliği ön plana çıkarmak isterken diğer yandan da kemeri nasıl daha fazla sıkarmı diye bir düşünce mevcuttur. Hem „mülteci krisinin“ hem de kapitalizmin avrupa'daki krisi işçi ve emekçinin üstüne yıkılmaya çalışılıyor.

Kutlamalarını başlarına yıkalım!

Bütün bu çirkinliklerde PEGIDA çok önemli bir rol oynuyor. Bu hareket Freital, Heidenau ve diğer bölgelerdeki ırkçıların hem toplandığı yer hem de dayanağı haline gelmiştir. Bununla da kalmıyor. SPD, Grünen ve CDU politikacılarına değerli bir zemin sunmakta. PEGIDA ırkçı kışkırtmaların ve ulusalcı propagandanın sembolü haline gelmiştir. Sistemi eleştirmek sadece kullanılan bir maskedir. Yetersiz kadın haklarının onları endişelendirmesi de kullanılan maskelerden biridir. Bu öne sürülen noktalar müslümanlara karşı sergilenen ırkçılığı meşrulaştırabilmek için kullanılmaktadır.

PEGIDA daha çok muhafazakâr ve gerici bir ayaklanma olmakla birlikte her türlü sosyal özgürlüğün düşmanı ve avrupa çerçevesinde alman hegemonya kurma isteğinin uygulayıcısıdır. Bu karalama operasyonuna karşı dayanışmayı ve özgürlükçülüğü hedef almış bir cevabın verilmesi gerekiyor. Siyasal alternatifler sunmamız ve onları mültecilerle birlikte gerçekleştirmemiz gerekiyor. „Gerekli“ veya „gereksiz“ mülteci sınıflandırılmasına karşı, popülizme karşı: her türlü ırkçılığı adlandırmamız ve yenmemiz gerekiyor.

Kısacası: dayanışma siyasal olmalıdır!

Öyle bir noktaya geldik ki „Bitsin artık“ demekten başka bir çaremiz kalmamıştır!

Mülteci yasalarının devamlı şiddetlendirilmesine karşı avrupa'nın katil sınır rejimi gitsin diyoruz!

Dünya'nın her yerinde herkes için serbest dolaşım ve ikamet hakkı için!

PEGIDA'ya bir metre dahi vermeyelim!